

Ik ben er voor je



IK BEN ER VOOR JOU

40 dagentijd 17 februari - 3 april 2021

7 WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

7 KEER VOOR EEN ANDER ZORGEN

Hallo jongens en meisjes,

Wat is het alweer lang geleden dat wij elkaar hebben gezien. En wij missen jullie enorm.

Normaal is het zo dat wij met Pasen altijd een leuk project met elkaar doen tijdens de kindernevendienst. Dit wordt nu wel een beetje lastig, dus daarom hebben jullie dit mooie tasje en dit boekje van ons gekregen. Wij hopen dat jullie iedere week met ons meedoen.

Op 17 februari begint de 40 dagen tijd. Dat betekent dat het nog 40 dagen duurt voordat het Pasen is. Dit is een vasten tijd. Een tijd om stil te staan en na te denken over wat Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven zodat wij bij God vergeving kunnen krijgen voor de dingen die wij fout doen. Wat bijzonder zeg!

Op 4 april is het Pasen. Heb je al even nageteld of dit wel echt 40 dagen zijn? Nee hè. Dat zijn meer dagen. En als je nu eens de zondagen eraf haalt, hoeveel houdt je dan over? De zondag is een feestdag! Dan hoef je niet te vasten.



Veel mensen vasten tijdens de 40-dagen tijd. Dat betekent dat ze iets niet doen wat ze anders wel graag doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn geen chocolade eten, niet snoepen, geen vlees eten, geen instagram en ga zo maar door. Maar je kan deze 40 dagen ook gebruiken om juist iets wèl te doen wat je anders niet zo vaak doet.

De komende weken tot aan Pasen hebben we het over de werken van Barmhartigheid. Dat is wel een heel moeilijk woord!

Je kunt ook zeggen: van **Warmhartigheid**. Het gaat zeven keer over hoe je een warm hart kunt en mag hebben voor iemand anders. 7 keer over hoe je voor iemand anders kunt zorgen.



Groetjes van de kindernevendienst leiding:
Sjoukje, Janneke, David, Anneke, Esther en Marja

Week 1 - Zondag 21 februari tot en met zaterdag 27 februari 2021

Het thema van deze week is : **DE ZIEKEN BEZOEKEN**

"Ik was ziek en jullie kwamen op bezoek" (matteus 25: 36)

Als je ziek was in de tijd van Jezus dan had je het extra moeilijk. Natuurlijk was je ziek, dat was al heel vervelend. Maar er waren ook maar weinig mensen die je wilden helpen. Veel mensen dachten dat het je eigen schuld was als je een ziekte kreeg. En er waren in die tijd lang niet zoveel dokters en verpleegkundigen waar je heen kon gaan en die je wilden helpen.

Als je ziek was hoorde je er niet meer bij. We lezen in de Bijbel dan ook vaak dat zieke mensen, blinde mensen, mensen die niet meer kunnen lopen, bij de poort van de stad lagen of zaten te bedelen.

Wat Jezus doet is dan ook extra bijzonder. Jezus blijft staan bij de zieke mensen en praat met ze. Hij raakt ze aan en hij gaat bij ze op bezoek. Jezus maakt niet alleen de mensen beter, Hij laat ze ook zien dat Hij om ze geeft.

Jezus bezoekt te zieken. Daar zit ook het woordje "zoeken" in. Jezus zoekt alle mensen op!

Vraag:

Ben jij wel eens op ziekenbezoek geweest? Hoe vond je dat?

Hoe zou jij het vinden als er iemand bij jou op bezoek zou komen als je zelf ziek zou zijn?

Opdracht:

In de tas zit een kaart. Deze is nog helemaal leeg. Maak er een mooie vrolijke kaart van. Stuur de kaart naar iemand die ziek is.

Of naar iemand die niet zoveel meer kan. Of iemand die je met de kaart op wil vrolijken.



Week 2 - Zondag 28 februari tot en met zaterdag 6 maart 2021

Het thema van deze week is : **DRINKEN GEVEN AAN WIE DORST HEEFT**

"Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken" (matteus 23:35)

Bij ons komt het water "zomaar" uit de kraan. En dat water kunnen we ook zo drinken zonder dat we er iets voor hoeven te doen. Op heel veel plaatsen in onze wereld is het anders. Daar hebben mensen niet zomaar schoon drinkwater. Of moeten kinderen en volwassenen soms wel uren lopen voordat ze bij een waterput komen waar ze water kunnen drinken.

Water hebben we nodig voor ons lichaam. We kunnen niet zonder. Als we niet genoeg water drinken dan geeft ons lichaam aan dat we 'dorst' hebben. Het is dan tijd om wat te drinken.

In de Bijbel heeft Jezus het over Levend water. Jezus ontmoet een vrouw bij de waterput die alleen is. Jezus ziet haar en maakt haar blij met Zijn boodschap dat God van haar houdt. Dat is Levend Water. Daar kunnen mensen ook naar verlangen, daar kunnen mensen hun dorst mee lessen. Oftewel: dat doet ons allemaal goed, dat Jezus ons ziet en van alle mensen houdt!



Vraag: wat drink jij het liefste?

Wanneer drink jij water?

Waar hebben wij water voor nodig? Probeer eens vijf dingen op te noemen.

Opdracht:

Versier het waterflesje op een mooie manier. Maak er zelf bijvoorbeeld een ander etiket omheen.

Ga er dan eens lekker voor zitten, alleen of samen met iemand. Schenk een lekker glaasje water in uit je mooie waterflesje. En geniet ervan!

Week 3 - Zondag 7 maart tot en met zaterdag 13 maart 2021

Het thema van deze week is : **DE VREEMDELINGEN ONDERDAK BIEDEN**

"Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op" (matteus 25:35)

Gastvrij zijn - ken je dat woord? Dat betekent dat gasten welkom zijn in je huis. Mensen die je zelf uitnodigt omdat je dat gezellig vindt, maar ook mensen die hulp nodig hebben. Die een plek nodig hebben om even uit te rusten, iets te eten, of te slapen. Nu overkomt de meesten van ons dat niet zo vaak, dat er mensen aan de deur komen die een plek zoeken om te slapen of bij te komen.

Jezus kwam wel bij veel mensen thuis. Jezus vraagt ook van ons om gastvrij te zijn. Dat kun je zijn met je huis maar ook op andere manieren. Het betekent ook dat je je hart openzet voor iemand anders. Dat je het ziet als iemand iets nodig heeft. Dat kan iets tastbaars zijn, zoals een bordje eten, maar ook een glimlach om iemand op te vrolijken. Gastvrij zijn we niet alleen tegen de mensen die we kennen maar ook tegen de mensen die we niet kennen. Bijvoorbeeld als er iemand nieuw komt wonen bij jou in de buurt. Of als je een nieuw klasgenootje krijgt. Je bent gastvrij als hij of zij zich thuis voelt, in de buurt of in de klas. We willen ook gastvrij zijn voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en moeten vluchten voor oorlog of omdat er een eten en drinken meer is.

De Bijbel leert ons dat we met elkaar moeten delen en voor elkaar mogen zorgen. Gastvrij zijn. Voor iedereen.

Vragen: Heb je weleens een vluchteling ontmoet of er iets over gezien op de televisie? Kun je je voorstellen hoe het is om vluchteling te zijn en alles wat je hebt achter te laten en naar een ander land te vluchten? Praat daar eens over met elkaar.

→ Hoe kun jij zelf gastvrij zijn?

Opdracht: In het pakje van deze week zit iets waarmee je iemand kunt uitnodigen. Je kunt iemand gastvrij ontvangen. Dat kan iemand zijn van buiten, misschien wel je pake of je beppe, je vriend of vriendin. Maar in deze coronatijd kun je ook gastvrij zijn voor de mensen in je huis. Maak een uitnodiging en nodig iemand uit op jouw eigen kamer voor een gezellig moment. Speel een spelletje of doe iets anders wat je leuk vindt met elkaar.



Woensdag 10 maart **BIDDAG**

Vandaag is het een bijzondere dag: Biddag. Of, om helemaal volledig te zijn: Biddag voor gewas en arbeid. Al heel lang bestaat in Nederland de gewoonte om op de tweede woensdag van maart te bidden of God Zijn Zegen wil geven over wat groeit, de gewassen, maar ook de dieren, het vee - en over alles wat gedaan wordt door mensen, de arbeid. Er is vanavond in de kerk ook een speciale kerkdienst.

BIDDEN

*Ben je bang of heel alleen
Moet je huilen in de nacht
Is er niemand om je heen
Die je troost en met je lacht?*

*Ben je vrolijk en o blij
Loop je lachend over straat
Zing je liedjes lekker vrijdag
krijgt geen mens jou ooit nog kwaad?*

*Bidden is lachen, is dansen, is spelen met God.
Bidden is huilen, is bang zijn, je voelt je zo rot.
Bidden is alles, is leven, is zijn wie je bent.
Bidden is praten en zwijgen, met God, die jou kent*



Week 4 - Zondag 14 maart tot en met zaterdag 20 maart 2021

Het thema van deze week is : **DE NAAKTEN KLEDEN**

"Ik was naakt en jullie kleedden mij" (matteus 25:36)

Kleding is heel erg belangrijk. En heel vroeger was het zo dat, als je iemand echt wilde vernederen, je die persoon naakt over straat mee nam. Hij of zij had dan geen bescherming meer. Want overdag brandde de zon op zijn huid en 's nachts lag hij te rillen van de kou. Geen kleren betekende ook dat je er niet meer bij hoorde.

Nu is het zo dat er ook nog vaak mensen en kinderen naakt rond moeten lopen. Maar dan komt dat omdat ze geen geld hebben voor kleding. In de Bijbel lezen we heel vaak dat je je kleding moet delen. Denk maar aan Sint Maarten die een stuk van zijn mantel afsneed en aan een bedelaar gaf.

Als jij je kleding met een ander deelt, kan jij laten zien dat je liefde hebt voor een ander. Net als Jezus dat had voor iedereen.

Vraag:

Wat is jouw lievelings kledingstuk?

Als jij op tv arme en naakte kinderen ziet, waar moet jij dan aan denken?

Opdracht:

In de tas zit een lapje stof met daarop een opdracht.



Week 5 - Zondag 21 maart tot en met zaterdag 27 maart 2021

Het thema van deze week is : **ETEN GEVEN AAN WIE HONGER HEEFT**

"Ik had honger en jullie gaven mij te eten" (matteus 25:35)

Eten en drinken is wel het aller belangrijkste om in leven te blijven. Want als je niet eet, dan heb je ook geen energie om nog iets te kunnen doen.

In de Bijbel is eten ook altijd heel belangrijk. En vooral het eten van brood. Jij kent vast wel Bijbelverhalen waar brood in voor komt. Denk maar eens aan het verhaal van de 5 broden en 2 vissen. Ook al was Jezus nog zo moe van het harde werken, hij wilde nog steeds dat iedereen te eten kreeg.

In deze tijd naar Pasen staan wij ook bij het brood stil. Het brood dat Jezus met zijn vrienden at bij het laatste avondmaal. Als wij in de kerk brood met elkaar delen tijdens het avondmaal dan zegt de dominee ook altijd dat het brood het lichaam van Jezus Christus is.

Je hebt in je leven niet alleen brood maar ook Jezus Christus nodig. Als je van allebei voldoende hebt, dan zal je geen honger hebben.

Vraag:

Ken jij iemand die niet voldoende geld heeft voor eten?

Opdracht:

In de tas zit een pak mix voor koekjes. Bak hier lekkere koekjes van en deel deze uit in jouw gezin of in jouw buurt. En eet er natuurlijk zelf ook van 😊.

Lied voor aan tafel: Als we eten

Als we eten, als we drinken
Denken we aan God.
Hij zal altijd voor je zorgen,
Jij komt niets tekort!

Daarom danken wij de Vader
Voor wat hij ons geeft:
'Dank u God, voor zoveel dingen,
Dank dat ik leef!'

Maak een Palmpasestok

Wat heb je nodig:

Latten
Crêpe papier
Buxustakjes
Broodhaantje
Rozijnen
Chips ringetjes of doppinda's
Gekookt ei
Mandarijn
Touw
Plakband



Zo doe je het:

Gebruik een lange en een korte lat en maak er een kruis van;

Wikkel crêpepapier om het kruis;

Maak groene takjes aan het kruis. Deze takjes beelden de palmtakken uit waar de mensen bij Jeruzalem mee zwaaiden toen Jezus op de Ezel Jeruzalem binnen kwam;

Prik een broodhaantje op de bovenkant van het kruis. Het brood verwijst naar het laatste avondmaal dat Jezus met zijn vrienden had. De haan verwijst naar het verhaal van Petrus, die zei dat hij Jezus niet kende;

Rijg 30 rozijnen aan een draad. Deze rozijnen staan symbool voor de 30 zilverstukken die Judas kreeg toen hij Jezus verraden had. Rozijnen verwijzen ook naar de wijn die ook bij het avondmaal wordt gedronken als teken van het verbond;

Rijg 12 ronde chipjes of doppinda's aan een draad. Deze 12 staan voor de 12 apostelen van Jezus;

Hang een mandarijn of een citroen aan de stok. Deze staat symbool voor de spons met de zure wijn waar Jezus van mocht drinken toen hij aan het kruis hing;

Hang een ei aan de stok. Een ei staat voor nieuw leven. Denk maar eens aan kuikentjes die uit een ei komen.

Week 6 - Zondag 28 maart tot en met zaterdag 3 april 2021

Het thema van deze week is : **DE DODEN BEGRAVEN**

"Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk" (tobit 2:7)

Als iemand is overleden, dan ben je vaak erg verdrietig. En dan wil je graag nog iets voor de overledene doen. In Nederland komen we dan meestal met een groep mensen in de kerk of ergens anders samen en dan kijken wij terug op het leven van die persoon en brengen wij hem of haar het graf op de begraafplaats.

Zo was het ook met Jezus. Op Goede Vrijdag stierf Jezus aan het kruis. Iedereen was erg verdrietig. Zij wikkelden hem in doeken en legden hem in een graf. Er werd een grote steen voor het graf gerold. Want de dode moest rust hebben.

Hier noemen wij een graf ook vaak een laatste rustplaats. Maar dit is ook de plaats waar het nieuwe leven ontstaat. Een nieuw leven bij God.

Daarbij kan je ook wel aan een bloembolletje denken. Je stopt dan een "dood" bolletje in de grond en na een tijd komt er een mooie bloem boven.

Vraag:

Ben jij wel eens op een begraafplaats geweest?

Wat vond jij daarvan?



Opdracht

In de tas zit een bloembolletje. Plant dit bloembolletje in je tuin. We geloven dat mensen die dood gaan een nieuw leven hebben bij God.



PUZZEL -KLEURPLAAT

Als het goed is heb je elke week via de nieuwsbrief een puzzelstuk ontvangen. Je kunt nu de 6 puzzelstukken samen op een vel papier plakken. Zo vormen ze een grote kleurplaat. Als je deze inkleurt en een foto appt naar dan laten we de kleurplaat zien in de Paasdienst komende zondag!

Zet je naam en adres er ook maar bij op.

Hieronder een doolhofpuzzel met een belangrijke boodschap voor Pasen. Tip: los eerst het antwoord van de puzzel op en hou de puzzel dan voor de spiegel. Dan zie je op welke vraag de puzzel antwoord geeft!

blaadlogica

ook antwoorden dit jij zal?

start → i k n l → einde

Doolhof

Ik hou van mij.

Antwoord: _____

Zeg daarom: 'ik hou van mij.'

De Stille Week

Komende zondag is het Pasen.

De week voor Pasen noemen we de *Goede of de Stille Week*.

In deze week staan we stil bij de laatste dagen van het leven van Jezus.

We lezen op Witte Donderdag hoe Jezus met zijn leerlingen het laatste Avondmaal vierde. En hoe Jezus de voeten waste van de leerlingen.

Jezus vertelde de leerlingen dat Hij gekomen was en is om voor de mensen te zorgen. En dat Hij hen nooit in de steek zal laten. En jou en mij ook niet. Wat er ook gebeurt.

Op Goede Vrijdag denken we aan hoe Jezus is overleden doordat Hij aan het kruis werd geslagen. We zijn dan stil en denken ook hoe moeilijk dat voor Hem is geweest. Je mag geloven dat Jezus dat heeft doorstaan en heeft gedaan voor jou en voor mij.

Op Stille Zaterdag is het stil, dan is het bijna Pasen. Dan is het feest want dan vieren we dat Jezus is Opgestaan!

Opdracht: Wat hoor je in de stilte?

Ga alleen of met elkaar rond de tafel zitten en wees twee minuten helemaal stil.

Wat hoor je in de stilte?

Waar denk je aan en wat voel je?

In deze Stille Week horen we verhalen van Jezus om stil van te worden. Ook in de stilte is God er. En op Paasmorgen horen we hoe Hij zelf de stilte doorbreekt!

Gebed

Goede God

Soms worden we even stil

Als er erge dingen gebeuren, dan weten we niet wat we moeten zeggen.

Als we diep nadenken worden we ook even stil.

En soms zijn we gewoon stil omdat het prettig is.

Wij bidden U: Geef dat we in de alle stiltes van ons leven niet alleen zijn.

Laat van U horen, juist als het stil is.

Amen



Week 7 - Zondag 4 april 2020 Pasen

Het thema van deze week is :

IK BEN ER VOOR JOU

"Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben"

(1 Johannes 4:21)

Vandaag is het Pasen! Het graf is leeg. Jezus is opgestaan! Wat betekent dat voor ons? Vorige week lazen wij al dat de opstanding van Jezus iets nieuws geeft.

Want doordat Jezus is opgestaan heeft Jezus de dood voor ons overwonnen. Jezus is door het donker naar het licht gegaan. Dat belooft ons dat wij ook na de dood een nieuw leven bij God krijgen. Dat is een groot cadeau dat wij van God hebben gekregen.

Wij mogen dit GOEDE NIEUWS verder vertellen. Dat doen wij niet alleen maar door erover te praten, maar ook door goede dingen voor een ander te doen. In de afgelopen weken hebben wij hier bij stil gestaan. En hier stopt het natuurlijk niet. Blijf goede dingen voor een ander doen. Zo laat je zien dat je een volgeling van Jezus bent en dat jij bij God hoort.

Vraag:

Hoe kunnen wij samen leven zoals God dat graag wil?

Kun jij in je eigen woorden vertellen wat Pasen betekent?

Opdracht

In de tas zit een kaarsje. Maak een tekening of een kaart waarop je de boodschap van Pasen schrijft of tekent.

Zet het kaarsje erop en steek samen met je vader en of je moeder dit kaarsje aan vandaag.

